



Säggen om mannen utan huvud



DEN HÄR BERÄTTELSEN har jag fått höra av min kompis Ulf Palmfelt som är professor vid Uppsala universitet. Han har i sin tur hört den av sin fru som kommer från norra Sverige där det här hände.

Det är den sanna historien om en flicka som för länge sedan bodde i byn Espnäs utanför Strömsund i Jämtland. En av hennes arbetsuppgifter var att skjutsa folk i roddbåt mellan sin hemby och en annan by på andra sidan sjön. På den tiden fanns inga telefoner så ville någon ha skjuts så var de tvungna att tända en eld vid en speciell hämtningsplats.



En dag syntes rök från en sådan eld. Så flickan, som var en skicklig rod-dare, tog sig snabbt dit. Först såg hon ingen där, men så fort hon stigit ur båten hörde hon steg bakom sig på bryggan. Och när hon vände blev hon stel av skräck, för där kom en man utan huvud gående emot henne. I ena handen hade han en sopkvast och i den andra en räfsa. Trots att man-nen inte hade något huvud hördes en mörk röst som fick blodet i flickans ådror att frysa till is: ”Ska jag räfsa eller sopa? Svara mig stårsa*! (stårsa betyder flicka på jämtska)”

”Sopa!” hasplade flickan ur sig utan att tänka efter. Då klev den huvud-lösa mannen ner i båten och krävde att bli skjutsad till hennes hemby. Flickan vågade inte annat än lyda. Hon rodde och rodde, men för varje årtag blev båten tyngre och tyngre. Hon fick slita hårt innan de till sist nådde land på andra sidan. Det tog inte lång tid innan alla i byn Espnäs var döda. Alla utom flickan som överlevde. Det var tacken för att hon rott själva pesten över vattnet.

Att den här historien är sann vet jag eftersom det är Ulf som berättat den. För är man professor i folklivsforskning så ljuger man inte när man berättar sägner. Det vet ju alla.

