

# Ernst och Tuttas Stockholm

Moa Eriksson Sandbergs roman *Bara glädje hjärtat rymmer* handlar om revykungen **Ernst Rolf** och hans relation med den norska skådespelerskan **Tutta Berntzen** och utspelas 1928-1932. Deras liv var fyllt av resor, glamour och fest men också av svårigheter, uppslitande gräl och ekonomisk oro.

Paret arbetade och bodde i Stockholm under flera år och många platser nämns i romanen. Vill du gå i deras fotspår? Här kommer en guide:



## Fenixpalatset

*Adolf Fredriks kyrkogata 10*

När Ernst Rolf förvandlades från bondkomiker till charmör i slängkappa och hög hatt var det här hans scen. Här satte han upp kabaréer i kontinental stil åren 1917-1919. Numera är nöjesetablissemang för länge sedan nerlagt och redan 1940 flyttade frikyrkan Citykyrkan in här. Men de vackra lokalerna finns kvar och om man kontaktar kyrkan i förväg brukar man få komma in och ta en titt.

## Chinateatern

*Berzelii Park*

Den här tjusiga teatern ritades av arkitekten Albin Stark och invigdes 1928. Under den här tiden var allt som var från Kina toppmodernt och teatern skulle därför ha kinesisk prägel. Ernst Rolf satte upp flera bejublade revyer här där Tutta medverkade. Under många år fungerade teatern även som biograf.

## Vete-Katten

*Kungsgatan 55*

Här fikar Tutta med sin vän Randi i romanen. Om de gjorde det på riktigt vet jag inte men det är fullt möjligt. Konditoriet öppnade 1928 och har fortfarande kvar sin vackra, tidstypiska inredning.



## **Cirkus**

*Djurgårdsslätten 43-45*

Byggnaden specialbyggdes för cirkusar (som namnet antyder) men användes också för teater och brottningsmatcher. På Ernsts initiativ byggdes den enorma lokalen om till revyteater 1925 och det blev en dyr historia. Här satte han upp flera omtalade revyer. När Ernst tog Tutta till Stockholm för att lansera henne 1928 anlände hans trupp hit med pompa och ståt. På Youtube finns en journalfilm från tillfället.

## **Hotell Atlantic**

*Teatergatan 3*

Ernst och Tutta gifte sig i september 1930 och efteråt hade de sin bröllopslunch här. Men stämningen var inte särskilt munter. Chockladdirektören Fazer som var gäst lär ha sagt: ”Jag blev inbjuden på ett bröllop men var det inte en begravning?”

Ernst Rolf hade sitt högkvarter här och mer eller mindre bodde på hotellet sina sista år i livet. Numera finns inte Atlantic kvar. I den före detta restaurangen huserar Wallmans salonger (tyvärr är originalinredningen borta) och i hotelldelen ligger Drottning Victorias örlogshem – där du fortfarande kan bo över.

## **Wallenbergska huset**

*Villagatan 4*

Här bodde artisten Gustav Wally under några år och kanske gick verkligen Tutta här och spankulerade utanför och trånade efter honom. Det man vet är i alla fall att de uppträdde tillsammans och att Ernst var rasande svartsjuk. Ta en promenad förbi det tjugiga 1800-talshuset och föreställ dig de glamourösa festerna som säkerligen hållits där inne.

## **Gamla Filmstaden**

*Greta Garbos väg 3, Solna*

Filmstaden i Råsunda brukar kallas Sveriges Hollywood. Här spelade Tutta in filmerna som gjorde henne till en av Sveriges mest populära skådespelerskor under trettioalet. Det var också här som Ernst spelade in sin nyårskuplett två dagar innan han dog innan han dog. Idag finns här kafé och biograf och man kan gå på guidade turer.



## Riche

*Birger Jarlsgatan 4*

Restaurang Riche öppnade redan 1893 och har sedan dess varit ett populärt tillhåll för stockholmarna. I romanen utspelas en scen här där Ernst blir packad och går hem med en gammal flamma. Jag vet inte med säkerhet om Ernst faktiskt varit här, men primadonnan Zarah Leander (som medverkade i Ernsts revyer) var i alla fall en stammis.

## Operakällaren

*Operahuset*

Operakällaren har anor från 1700-talet och mängder av kända konstnärer och artister har dinerat här genom åren. I romanen går Ernst hit och smörjer kråset, och det är högst troligt att han var här i verkligheten också. Operakällarens legendariska restaurangchef Waldemar Ekegård nämns i flera av Ernsts kupletter.



## Mölna gård

*Lidingö*

Ernst hyrde Mölna gård som sommarnöje och här spenderade Tutta och han många fina dagar. Men det var också hit Ernst for julaftonen 1932 när han var nere på botten. Han drack sprit, tog sömntabletter och hoppade från bryggan ner i det iskalla vattnet. Troligtvis var det inte ett regelrätt självmordsförsök utan ett sätt att skrämma Tutta till att inte flytta ifrån honom. Men oturligt nog fick han lunginflammation och avled kvällen därpå på Serafimerlasarettet.



Jag tror inte att bryggan ser ut som den såg ut då. Nu för tiden är det mer av en liten stenpir. Mölna gård finns däremot kvar. Gården ligger i ett naturskönt område perfekt för en sommarpromenad.

## Norra begravningsplatsen

*Solna*

Här ligger Ernst Rolf begravd. På hans enkla gravsten står det: ”Ernst Rolf Sångaren”. Han önskade att bli begravd i Dalarna där han föddes – men av någon anledning blev det inte så. Att hans gravsten var så enkel berodde troligen på att han var helt ruinerad vid sin död. Tutta fick ta hjälp av Ernsts gamla vänner inom finansen för att betala begravningen.