

F

berättelse

4-7



+ mer w  
Cammers br

+ början  
+ Marie S.

+ MATS

+ -

# ABC-klubbens berättartävling

Fyll i och häfta ihop med varje bidrag till tävlingen.

Författare: Lo Aino Vulcan

Klass: 3:a Skola: Gråstorps skolan

Skolans adress: Ejderövägen 3, 556 26 Jönköping

Lärares namn: Linda Helmersson

Lärares mejladress: linda.helmersson@jonkoping.se





## Drömmar kan bli verklighet

*Om minnen*

Det är morgon och Cesar vaknar ur en märklig dröm. Han minns att han ställde upp i en författartävling. Sen minns han från drömmen att Mats Wänblad var domare. Och han minns något svagt om den gamla damen i ödehuset. Men Cesar tänker att det bara var en dröm. Täcket känns så mysigt och varmt att han inte vill gå upp ur sängen.

— Cesar skolan börjar om en kvart skriker mamma!

Han hoppar ur sängen fast han inte vill! Nu hade Cesar jätte bråttom. När han äntligen borstat tänderna, ätit frukost och klätt på sig. Allt tog honom ungefär tio minuter. På den korta tiden kan han ju nästan slagit världsrekord i att fixa sig inför skolan!

— Hejdå mamma! ropade Cesar innan han slog igen dörren.

När Cesar mötte Bea och Asta kunde han inte låta bli att lägga märke till att dom verkande vara extra spända över något. Men Cesar visste inte vad för han var inte i skolan igår för han var sjuk. Tillslut tog han mod till sig och frågade vad som hade hänt.

— Du Bea, sa han. Varför är ni så spända frågade Cesar tillslut?

— Ja just det du har ju inte fått reda på att vi ska ha en författa tävling sa Bea.

— Va! sa Cesar vem kommer att vara domare frågade han ivrigt?

— Jag minns inte men jag tror att Asta vett. Asta vet du vem som skulle vara domare i författa tävlingen frågade Bea?

— Jag tror att domaren heter Mats Wänblad sa Asta eftertänksamt.

Vad konstigt tänkte Cesar det är ju precis som i min dröm! Men jag kanske hörde något om det i går men att jag inte minns det.

— Tror ni att jag också kan börja skriva en berättelse? frågade Cesar.

— Ja det kan du säkert, sa Asta.

— Hörni jag vill inte stoppa erat samtal men skolan börjar om två minuter så vi måste vi börja springa, säger Bea!

När dom kom till skolan gick Cesar direkt in i klassrummet för att fråga Olle om han fick börja på sin berättelse direkt.

— Du Olle kan jag börja på en saga medan dom andra är på rast, frågade Cesar?

— Det får du göra om du vill det är kul att du vill ställa upp, sa Olle glatt!

— Du förstår det är inte så många som vill ställa upp. För alla tänker att det är onödigt om man skriver en berättelse och sen inte få något för det man har gjort sa Olle besviket.

Cesar tog ett papper och började skriva. Han skrev så att han trodde att han skulle få kramp i handen. Berättelsen skulle handla om om ett litet troll som heter Nisse och han skulle övertyga sina föräldrar att han skulle få åka till himlen och flyga luftballong. Men Nisses mamma ville inte att att han skulle flyga luftballong.

Hon ville att Nisse jobba på tomteposten istället. Sen han inte skriva mer för helt plötsligt ringde det in till lektionen och Cesar fick sluta skriva. Första lektionen var SO klassen skulle jobba om samhället dom bodde i. Cesar lyssnade inte på ett enda ord Olle sa. Han tänkte bara på sin berättelse som han hade börjat skriva. Efter lektionen sa Olle att man kunde jobba på sin berättelse om man ville. Cesar sprang nästan till sin låda för och hämta sin berättelse. Det gick många dagar innan Cesar blev nästan rädd att han inte skulle hinna. Men så en dag blev han äntligen klar. Han var jätte glad och det pirrade i magen när han äntligen skulle lämna över berättelsen till Olle! När han kom hem skulle han berätta allt för sin mamma. Det gick lång tid innan han fick svaret. Varje dag i skolan frågade Olle om det hade kommit ett brev till Cesar. Men det hade det inte varje dag gick Cesar besviken hem. Men den här dagen fick han det! Cesar kunde knappt tro att han hade vunnit! Han öppnade kuvertet och där låg de:två biljetter! Först bubblade det till i magen av glädje, sedan kändes det plötsligt nästan som magknip. Två biljetter.

—Vad har du där? sa Bea och Asta nästan samtidigt.

Bea försökte se över Cesars axel, men han vek snabbt ihop kuvertet och knölade ner det i fickan.

—Ingenting, sa han. En lapp till mamma bara.

Sen gick han in till lektionen. När Cesar kommit hem frågade hans mamma om han hade vunnit precis som hon gjorde varje dag.

—Ja jag har vunnit muttrade Cesar.

—Vad kul men varför låter du så ledsen frågade Cesars mamma?

—Det var bara två biljetter till Gröna lund så jag kan inte bjuda både Asta och Bea sa Cesar läser !

— Det var ju tråkigt att höra! Men kan inte du och jag åka på en familje semester till Gröna lund undrade mamma? Det hade varit skönt att ta en paus från jobbet över helgen sa hon.

— Okej sa Cesar. Men tänk om Asta och Bea blir sura på mig för att dom inte fick följa med sa Cesar oroligt!

— Det tror jag inte sa mamma men dom kommer nog att sakna dig!

Så blev det bestämt. På fredags kvällen åkte Cesar och hans mamma till Gröna lund. Och när Cesar kommit hem berättade han varför han varit borta för Bea och Asta. Nu var den här sagan slut men kom alltid ihåg att vara din egen vän och kanske du inte behöver alltid vara med dina kompisar ibland kan du vara med din familj också.

Av: Lo Aino Wulcan