

4-7



+ en specialpris
för rim / gamle
damer
MARW

+ - men absolut
spec. pris för MRG

rim

- Marie + MATS

ABC-klubbens berättartävling

Fyll i och häfta ihop med varje bidrag till tävlingen.

Författare: Noomi Göranson, Harriet Hammarfelt, Leonie Sjöberg

Klass: 3A Skola: Furuhällsskolan

Skolans adress: Notvägen 7

43544 Mölnlycke

Lärarens namn: Josefin Sebelius

Lärarens mejladress: josefin.sebelius@harrydase



ABC-klubbens resa till...

Det är tidig förmiddag en

~~Författare~~ vanlig fredag. Cesar förbereder

Noomi sig för klassens talangjakt

Harriet som Olle har förberätt.

Leonie Cesar hade tänkt att

rappa. Nu slår klockan

10:00 och talangjakten

ska börja. Cesar är inte

riktigt säker på om

han vill rappar längre

men hinner inte tänka

mer eftersom att Olle ropade

upp Cesars namn. Något. Nu

var det Cesars tur

att uppträda. Cesar gick

upp på scenen. Alla satt

tysta och väntade på att

Cesar skulle börja. Cesar

kände sig svimfärdig. Han tog tag i mikrofonen. Cesar darrade i hela kroppen. Redan i introt jublade hela klassen och Cesar fick mer och mer självförtroende. Cesar hade skrivit en egen rapp-låt som handlade om skolan. När rappen var slut fick Cesar applåder av hela klassen. Detta bubblades av i hela Cesars mage. Asta och Bea skulle jonglera. När alla hade uppträtt fick alla eleverna i åk 3 gå ut och ha rast medans Olle och några 6:or pratade ihop sig om

glädje

vem/vilka som hade vunnit. Efter rasten går alla in och Olle ställer sig längst fram i klassrummet. Olle började med att ropa upp Fräjdplatsen som var Samir som hade

varit clown. Andraplatsen var Asta och Bea. Och vinnaren var ak 3s talangjakt är... Cesar!! Cesar kommer få med sig ett hemmligt pris så Olle hemmlighetsfullt. På vägen hem öppnade Cesar kuvertet. Cesar kunde knappt tro att han hade vunnit! Han öppnade kuvertet

och där låg de: två resebiljetter till Spanien. Först bubblade det till i magen av glädje, sedan kändes det plötsligt som magknip. Två biljetter.

Vad har du där? sa Bea och Asta nästan samtidigt. Bea försökte se över

Cesars axel, men han vet snabbt ihop kumertet.

och knölade ner det i fickan. Ingenting, sa han.

En lapp till mamma bara.

När Cesar kom hem kände han sig väldigt osäker, vem skulle han bjuda med på resan till Spanien? Cesar skulle svara på saken.

Cesar vred och vände på sig men kunde inte sova. Men till slut somnade han. Plötsligt vaknade han helt kallsvettig. När han kollade på klockan var den 00:00. Han gick upp och tog ett glas varm mjölk. När han hade druckit upp den varma mjölken och lugnat ner sig började han fundera på vad som hade orsakat att han skulle ha vaknat. Han stod och funderade en stund. Plötsligt dök det upp i Cesars huvud. Det hade varit suddigt men en

sak minndes han. I ett av flygplansfönstrena syntes den gamla damen, och hon sa: Vänner har du två, och biljetterna är få, om du bara ligger still kan du finna en till. Cesar gick upp och la sig i sin säng. Han hörde något prassla till under kudden. Han lyfte på kudden och där låg en till biljett. Efter det sov Cesar hela natten. När Cesara vaknade nästa morgon ringde han Asta och Bea och bad dem komma hem

till Cesar så fort dem
kunnde. När Asta och Bea
kom dit satte dem sig
vid ett bord. När dem hade
satt sig berättade Cesar
om dränmen, priset och
den biljetten som hade
legat under kudden. Efter
~~att~~ han hade berättat
bad Bea om att få
se biljetterna. Cesar
gav biljetterna till Bea.
Bea läste högt för Cesar
och Asta. Sedan sa
Asta, men Flyget går
ju imorgon. Då sa Cesar:
da finns det bara en sak
kvar at göra... packa!

Daigen efter satt Bea, Asta och Cesar på flyget. Cesar behövde gå på toa. På vägen dit såg Cesar en väldigt gammal dam. Den såg bekant ut. Nu kom han på det. Det var damen i drömmen. Men nu behövde han verkligen kissa. När han var klar och skulle gå tillbaka var den gamla damen borta. Men han kunde tänka mer på det eftersom att Asta och Bea ropade på honom. 3 timmar senare var dem framme.