

Smal

2-3



- + Håller ihop (MRW)
- + Får med den gamla damen på ett bra sätt
- + lite tråkig
- + Marie
- + Maru
- + Mats

ABC-klubbens berättartävling

Fyll i och häfta ihop med varje bidrag till tävlingen.

Författare: Ava Millgård

Klass: 3A Skola: Karl Johansskolan

Skolans adress: Amiralitetsgatan 22

414 62 Göteborg

Lärares namn: Kristina Tengdahl

Lärares mejladress: kristina.tengdahl@grundskola.goteborg.se



Abc tävling

Cesar satt i klassrummet och Olle hade en genomgång om något. Cesar hade inte riktigt lyssnat eftersom han var mitt inne i en dagdröm. Men nu sa Olle något bra, han sa att skolan skulle ha en tävling! Det var en målartävling. Man skulle ge Olle sin bästa teckning, sen skulle Olle ge klassens teckningar till rektorn som skulle skicka teckningarna till en konstnär som skulle utse en vinnare! Men sen räckte Sam upp handen och sa: "men finns det något pris?"

-Såklart det finns ett pris! sa Olle

-Alla barnen ropade i kör: Vad för pris?!

-Biljetter till den nya filmen **Superkaninen 3!**

Cesar blev genast väldigt upphetsad! Han tänkte på att han, Asta och Bea hade ju pratat om biljetter till den filmen i flera veckor! När skoldagen var slut tog de Tre vännerna följa hem som vanligt. När Cesar kom hem började han direkt skissa på en jättebra teckning! Den skulle föreställa tre dinosaurier med en solnedgång i bakgrunden. Men det blev inte bra! Cesar blev arg och knycklade ihop teckningen och kastade den i papperskorgen. Hans mamma kom upp till hans rum och undrade om det gick bra. Hon frågade Cesar

-Hur går det? sa Cesars mamma. Cesar berättade om tävlingen och teckningen. Cesars mamma sa att det är middag och att han kan göra om sin teckning efter maten.

-Mamma vad blir det för mat?, frågar Cesar

- Det blir lasagne, svarar Cesars mamma. Nästa dag vaknar Cesar tidigt. Han går upp, äter frukost, packar väskan och går till skolan. När han kommer hem börjar han om på teckningen. Den här gången blir

det riktigt bra! Nästa dag lämnar han in teckningen till Olle, Olle säger att om de vinner får de ett brev i brevlådan från rektor, har man inte fått något brev, så betyder det att man tyvärr inte har vunnit. Några dagar senare skulle Asta och Bea komma hem till Cesar, på vägen hem skulle Cesar bara kolla brevlådan som han alltid gör. Men där låg kuvertet! Kuvertet som betyder att man har vunnit! Cesar kunde knappt tro att han hade vunnit! Han öppnade kuvertet och där låg de: två biljetter! Först bubblade det till i magen av glädje, sedan kändes det plötsligt nästan som magknip. Två biljetter.

- Vad har du där? sa Bea och Asta nästan samtidigt. Bea försökte se över Cesars axel, men han vek snabbt ihop kuvertet och knölade ner det i fickan.

-Ingenting, sa han. En lapp till mamma bara.

Direkt när de hade kommit in började Asta och Bea prata om den nya filmen Superkaninen 3. Och hur mycket de verkligen ville se den. Båda två.

-Alltså jag har hört att den ska vara jättebra! Sa Asta.

- Ja! Jag med!

Magknipet hade förvandlats till en stor taggig klump. När det var dags för mat åt han knappt något. Det var ganska konstigt för det blev spaghetti med köttfärssås som är hans favorit.

-Varför äter du inget? frågade Cesars mamma. Det är ju din favorit.

-Jag är bara inte så hungrig. Sa Cesar. Men Cesar visste att det inte var riktigt sant. Han hade nog velat ta lite men det går ju inte att äta med en stor taggig klump i magen. Efter maten skulle Asta och Bea gå hem. Nästa morgon vaknade Cesar och kände sig glad. Han hade inte tänkt på biljetterna ända tills Olle tog upp vem som hade vunnit i skolan. Ingen visste ju

att det bara fanns två biljetter. Så alla bara applåderade. Cesar kände klumpen i magen igen. Nästa dag gick han hem hos Asta. De ritade och pysslade tills det blev mörkt ute och Cesar behövde gå hem.

-Hejdå Cesar ses imorgon i skolan! sa Asta

-Hejdå Asta! sa Cesar tillbaka. Och vännerna skildes åt. På vägen hem hör han en röst som ropar hans namn.

-Cesar! Cesar!

Cesar blir rädd.

-Vem är det! ropar Cesar tillbaka.

-En väldigt gammal dam. Ropar rösten tillbaka. Han tänker att rösten kommer från trädet. Bakom trädet står en gammal dam. Hon ser snäll ut.

-Hej, säger Cesar försiktigt.

-Hej mitt barn, säger hon med lugn röst. Allting kommer att bli bra.

-Vad menar du? säger Cesar.

-Kolla en extra gång.

-Kolla en extra gång, säger hon igen. Cesar frågar henne:

-Vad menar du? Var ska jag kolla en extra gång?

Då hör han ett fågelkvitter och kollar bak. När han kollar tillbaka är hon borta. När han har kommit hem är det redan läggdags eftersom han lekte så länge med Asta. När han ligger i sängen och har läst sin bok grubblar han på vad damen menade. Nästa dag är det lördag. Cesar vaknar med en bra känsla och tänker att det ska bli en bra dag, men då kommer han på biobiljetterna och klumpen i magen kommer tillbaka, det är biodagen, idag måste han berätta att det bara finns två biljetter. Han går upp, äter frukost och lägger ner kuvertet med biljetter i väskan. Sen

möter han upp med Bea och Asta. De båda är jättepeppade. Cesar blir mer orolig. När de kommer fram till bion och de ska betala. Tar Cesar långsamt upp biljetterna ur kuvertet. Han lägger fram de två biljetterna och kvinnan i kassan ser förvirrad ut.

-Men ni är ju tre? säger hon väldigt förvirrat. Cesar mumlar något. Asta och Bea ser besvikna ut. Då kommer Cesar på vad den gamla damen hade sagt. "Kolla en gång till."

-Just det! säger Cesar. Han tar upp kuvertet och känner efter om det finns en till biljett. Men han känner inget. Cesar känner att gråten är nära. Men då känner Bea till i kuvertet och där var den, den tredje biljetten. Biljetten låg på sniskan så man behövde bara pilla upp den. De betalade med biljetterna och gick in. Efter filmen var de alla överens om att det var en jättebra film!

Slut!