

Tjuven

Kap 1: Cirkusen

Det är slutet av sommarlovet och Cesar och mamma sitter ombord på tåget till Malmö. Han ska nämligen på Cirkus! Han har längtat extra mycket efter den här dagen. Det känns pirrigt i magen, han har aldrig varit på cirkus förut. Det är säkert jättekul, tänker Cesar. När de var framme såg Cesar ett stort tält med färgsprakande ränder. Det kryllar av folk runt tältet. Efter att ha stått i kö i 15 minuter får de äntligen gå in. En man med en hög svart hatt står uppe på scenen som ligger i mitten av det stora rummet. Cirkusdirektören! Välkomna, ropar han högt ur mikrofonen.

Kap 2: Vinsten

Efter en stund säger cirkusdirektören att det är dags för lotteriet. Första pris är biljetter till Liseberg! Åh, tänker Cesar. Tänk om jag vinner. Då ska jag ta med Asta och Bea. När cirkusdirektören har pratat klart så delar han ut lotter till alla. Cesar fick nummer 21 och mamma fick 32. Cirkusdirektören går upp på scenen och tar fram en skål med massa lappar i. Sen börjar han rota i skålen och drar upp en lapp.

Cesar känner hur spänningen börjar stiga i rummet. Sen så hör han hur cirkusdirektören harklar sig och säger "Mina damer och herrar, vi har en vinnare: nummer 21!!!" Cesar tittar på sin lapp och sen på cirkusdirektören.

Va! Har jag vunnit? Tänker Cesar. Han hoppar upp från stolen och ropar "jag vann!" Åh, där har vi vinnaren! Varsågod och kom fram! Cesar rusar sitt snabbaste upp på scenen. Grattis! Du har vunnit biljetter till Liseberg, här får du biljetterna, säger cirkusdirektören. Det var ett guldigt kuvert med silverkanter.

Kap 3: Va? Bara två biljetter

Det är fredag och Asta och Bea ska sova över hos Cesar. När de kommer hem till Cesar tänker han öppna kuvertet och visa biljetterna. Hoppas de blir överraskade! När det är dags att sova säger Cesar, jag har en överraskning till er!!! Asta och Bea kikar nyfiket över hans axel. Vad är det för något? Undrar Bea. Cesar kunde fortfarande inte tro att han hade vunnit! Han öppnade kuvertet och där låg de: två biljetter! Först bubblade det till i magen av glädje, sedan kändes det plötsligt nästan som magknip. Två biljetter. Vad har du där? sa Bea och Asta nästan samtidigt. Bea försökte se över Cesars axel, men

han vek snabbt ihop kuvertet och knölade ner det i fickan. Ingenting, sa han. En lapp till mamma bara. På morgonen när Asta och Bea har gått får Cesar en idé. Han ska lotta om vem som får följa med till Liseberg! Han går upp i sitt rum, tar fram en skål med paljetter och häller ut dem i en ask. Sen tar han fram ett papper och river det i två bitar. Han skriver Asta på en av bitarna och Bea på den andra. Sen skrynklar han ihop dem och lägger i skålen. Han rotar runt och drar upp en lapp, vecklar upp den och läser: Bea.

Kap 4: Dumma Cesar!!!

Nästa dag är det skolstart och Asta, Bea och Cesar går till skolan tillsammans. När de har kommit en bit så säger Bea: Du Asta, kan du ta en titt i min väska? Jag har något till dig. Asta rotar i Beas väska tills hon känner något lent. Hon drar upp en rulle. MOMMAN!!! Bea och Cesar börjar fnissa men snart så gapskrattar de alla tre. De Bea börjar springa och Asta springer efter. Cesar springer sakta efter men sen kommer han på biljetterna. Tänk om Asta blir arg, tänker Cesar för sig själv. När de kommer in på skolgården har det redan ringt in. Förlåt för att vi kommer försent, ropar Asta, Bea och Cesar i kör. Först ska de ha matteprov. Asta hatar matte, det är det tråkigaste som finns. Efter matten har de bild, det är Astas favoritämne.

Efter den sista lektionen rusar alla ut ur klassrummet. Tack för idag, ropar Olle. Ha det så kul!!! Ute i korridoren säger Cesar, Asta, du kan gå i förväg! Jag ska bara säga en sak till Bea. Asta hör hur de läser in sig i toan. Vad kan det vara? Hon smyger fram på tå till toadörren. Hon hör hur de viskar med varandra. Du kanske skulle vilja följa med, hör hon Cesar säga till Bea. Till Liseberg! ropar Bea förvånad. Bara vi två? Inte Asta? Jag vann bara två biljetter, säger Cesar. Det var kuvertet som jag hade. Asta känner hur en iskall hand gripa tag i hennes hjärta. Ska Cesar bara bjuda Bea till Liseberg? Har han glömt henne? Då släpper förlamningen. Hon rusar ut på skolgården samtidigt som hon tänker, jag ska aldrig mer förlåta honom! DUMMA CESAR!!!

Kap 5: Planen

Nästa dag i skolan leker Asta bara med Sigrid och Lisa. Hon försöker undvika Cesar och Bea. Men det funkar inte så bra. Cesar kommer fram till Asta och frågar, har det hänt något? Nej, svarar Asta. Men Asta märker själv hur hon viker undan med blicken. På

kvällen får Astas mamma ett meddelande från Cesars mamma. Hon undrar om Asta och Bea vill sova över hos Cesar. Asta får plötsligt en idé. Hon tänker stjäla biljetterna. Om inte hon får åka så får ingen av dem åka. Först kändes det pirrigt i magen men sen blev hon osäker. Är hon en tjuv nu, tänkte Asta. Hon väcktes ur sina tankar av att mamma frågar, vill du det? Vill vadå, frågar Asta. Hon hade varit så djupt inne i sina tankar att hon inte hade hört mammas röst. Sova över hos Cesar såklart, säger mamma. Asta tvekar i några sekunder men sen kommer hon på den smarta planen och nickar. Okej, svarar Asta.

Kap 6: Stölden

Nästa dag efter skolan går Asta direkt hem till Cesar. Det regnar där ute. Asta tar på sig stövlar och regnjacka. Bea är redan där. Hon hör hur de skrattar inne i Cesars rum. Varför ville jag det här? Tänker Asta. Hon ångrar sig i en sekund men sen tänker hon på biljetterna. Tänk bara på biljetterna, säger hon tyst för sig själv. Hon går uppför trappan och öppnar dörren. Cesar och Bea skulle precis gå ut och sparka boll. Men när de ser Asta stannar de tvärt. Vad gör du här?, säger Bea. Jag ska sova över, säger Asta tyst. Hon ser hur Cesar och Bea tittar på varandra. Hon hör hur Bea viskar till Cesar, skulle det inte bara vara vi två. Vi ska precis gå ut, säger Cesar snabbt. Vill du följa med? Okej, svarade hon tyst. Hon ser de guldiga biljetterna på bordet. Cesar ropar, kommer du Asta? Ja, jag ska bara fixa en sak! Hon kastar en sista blick på biljetterna. Sen bestämmer hon sig för att sno biljetterna. Biljetterna glänser av solen som om de kallar på henne. Hon tar biljetterna och lägger dem i väskan. Sen springer hon nerför trappan.

Kap 7: Nej, de är borta!!!

När Asta kommer nerför trappan har Cesar och Bea redan hunnit ut. Kom, vi går och sparkar boll på fotbollsplanen, ropar Bea. Överallt är det stora vattenpölar. Luften är fuktig och kall. Det kommer en vindpust och Asta rycker till. Här går det inte att spela, säger Bea. Vi går in och spelar fia med knuff istället, säger Cesar. Sisten in är en ruttan fisk, ropar Bea och börjar springa. Hallå, ropar Cesar. Tjuvstart!!! Cesar springer efter, kom, ropar han till Asta. Asta har ingen lust att springa. Hon lunkar efter samtidigt som hon tänker på biljetterna. Precis när hon öppnar dörren hör hon Cesar ropa: Nej! De är borta!!! Asta känner hur en klump börjar växa i magen. Det var nog inte en så

bra idé att stjäla biljetterna, tänker Asta. Hon ångrar sig. Vad ska hon göra? Ska hon säga som det är? Om hon går in kommer Cesar och Bea fråga om hon sett biljetterna. Hon backar sakta från dörren samtidigt som hon tänker, om hon går hem kanske Cesar och Bea glömmer bort biljetterna imorgon i skolan? Hoppas det. Då öppnas fönstret till Cesars rum och Bea sticker ut huvudet. Kom nu Asta, det har hänt en sak, ropar hon. Asta går uppför trappan. Jag måste komma på något, tänker hon. Hon rycker till av att Cesar ropar förtvivlat, har du sett biljetterna? Vilka biljetter, frågar Asta utan att hon vet varför hon säger så. Det bara slank ut. Hon vet ju vilka biljetter han menar. Då släpper det. Tårarna forsar ut. Varför gråter du, undrar Cesar.

Kap 8: Förlåt Cesar!!!

Orden forsar ut ur henne. Men Cesar blir inte arg. Tvärtom, han verkar förstå hur det känns för Asta. Han berättar att han och Bea hade pratat om att Bea skulle få följa med till Liseberg men att han hade jättesvårt att välja vem av de som skulle få följa med. Asta säger inget om att hon redan vet om allt Cesar berättar. Men då säger Cesar något som får Asta att rycka till. Jag hade lottat, och det blev Bea. Så Cesar hade inte glömt bort henne! Då kommer Bea. Vad pratar ni om, undrar hon. Asta ger Cesar en sträng blick samtidigt som Cesar säger, ingenting, vi pratar bara om att... Ehh. Jag vet, säger han plötsligt. Vi pratade om att ordna en picknick bara vi tre. Med mackor, saft och glass! Det blir bra. Ja! säger Asta och Bea samtidigt. Vi kan vara vid sjön och min morfar kan baka jättegoda frallor, säger Cesar. Jag kan köpa jordgubbssaft, säger Bea. Då hör de hur telefonen ringer, Cesar svarar. Hallå, det är Cirkusdirektören. Vi råkade ge er två biljetter istället för tre. Kan ni komma till stadshuset och hämta den tredje biljetten? Asta, Bea och Cesar tittar på varandra med förvånade miner. Vi kommer imorgon, säger Cesar direkt. Tänk att allt löste sig till slut, tänker Asta och ler för sig själv.

SLUT!!!

Av: Ziyu Pan och Lydia La Mela