

Handwritten scribble



Lärarens mejladress: anders.helgotsson@halmstad.se

Lärarens namn: ANDERS HELGOTSSON

302 41 HALMSTAD

Skolans adress: GAMLA TYDÖSANDSV. 99-100

Klass: Sö114A Skola: SÖNDRUMSSKOLAN

Författare: OLIVIA PRIMNELL & LYKKE FRANZEN

Fyll i och häfta ihop

ABC-klubb

h-z



h-z
k-w
l-x
m-y

h-z
k-w
l-x
m-y

ig

2A

Tävlingen

Asta, Bea och Cesar hade slutat skolan för dagen. De var på väg hem till Cesar. De hade precis passerat Gavinis guld och skulle fortsätta mot Cessars hus.

- Vad ska vi göra hos dig Cesar?, frågade Bea.

- Vet inte, svarade Cesar.

- Vi kan väl gå ner till sjön vid kyrkan, sa Asta.

- Ja, sa Bea och Cesar nästan samtidigt.

- Kolla!, sa Cesar. En lapp. Undra vad det står.

Cesar sprang fram till lappen, harklade sig och läste högt:

Gillar du film?

Då är den här tävlingen för dig!

Allt du behöver göra är att

fortsätta mot kyrkan, gå in och

köpa en lott. Då kan du vinna 2

biljetter till en filminspelning.

Du kan köpa din sista lott 4:e

Junii.

- 4:e Junii! Det är ju imorgon!!, sa Cesar.

- Vi måste skynda oss!, sa Asta.

Asta, Bea och Cesar skyndade sig mot kyrkan.
Men när dem närmade sig märkte dem att det var
jättelång kö. Kön slingrade sig ända ut ur kyrkan.
- Cesar, stod det något om att man kan köpa lotter
på nätet?, sa Asta.
- Nä, tror inte det.
- Kom, vi kollar!, sa Bea
Asta, Bea och Cesar sprang tillbaka. Men lappen
fanns inte kvar. Den hade blåst iväg.

- Vi får väl stå i den långa kön då, sa Cesar.

- Ja, sa Bea.

Asta pustade. När dem hade stått i kön i ungefär 20
minuter så stod dem antligen längst fram i kön.

- Vilket nummer vill ni ha på er lott? Vi har kvar

1, 5, 80, 69 och 107, sa damen som stod bakom

disken. Hon hade svart klänning, lila kappor, ett

halsband med ett kors och grått långt hår. Det

kändes som om jag sett damen bakom disken

tidigare... , tänkte Asta.

- Vi tar nummer 69, 107 och nummer 5, sa Cesar

- Det blir 60 kronor, sa damen.

Asta och Bea var inte så taggade för lottdragningen,
medan Cesar var jättagad.

Några dagar senare sprang Cesar hem samtidigt
som Asta och Bea gick. När hon kommit hem

öppnade han brevlådan för säkert 20:e gången. Ett guld kuvert!

Cesar kunde knappt tro att han hade vunnit! Han öppnade kuvertet och där låg de: två biljetter! Först bubblade det till i magen av glädje, sedan kändes det plötsligt nästan som magknip. Två biljetter.

- Vad har du där? sa Bea och Asta nästan samtidigt.
Bea försökte se över Cesars axel, men han vek snabbt ihop kuvertet och knölade ner det i fickan.
- Ingenting, sa han. En lapp till mamma bara.

Asta och Bea hade kommit ikapp Cesar. Han tänkte inte berätta om vinsten ännu. Vem skulle han ta med... Asta eller Bea? Hmmm.

Den kvällen kunde Cesar inte sova. Han visste inte vem han skulle välja.

Nästa morgon gick Cesar upp tidigt. Han tänkte gå till kyrkan och se om han kunde få en till biljett.

Han började gå mot kyrkan. När han bara hade några meter kvar stannade han. Framför honom låg lappen som blåst iväg några dagar tidigare. Då såg han att det stod något på baksidan av lappen.

Det kommer finnas **TVA** lyckliga vinnare, alltså fyra biljetter.

- Jaj!!! Skrek Cesar så nästan alla i kvarteret hörde. Då kom Cesar på att han inte kunde vinna igen, eftersom att det redan varit sista dagen att köpa lotter. Han gick ledsamt hem. När han kom hem ropade morfar: Cesar! E du snäll och hämtar tidningen ur brevlådan åt mig?

- Okej, mumlade Cesar tyst.

När han öppnade den gamla rostiga brevlådan så såg han ett kuvert. Det liknade de kuverter han fått biljetterna i. Han glömde genast bort tidningen och tog upp kuverter. Han var så ivrig att han slet upp kuverter. Två biljetter. Han hade vunnit alla fyra biljetter. Cesar trodde knappt det var sant. Nu kunde han ju ta med både Asta och Bea. Men vem

mer? Kanske Sam...

Ja Sam fick det bli. Först sprang han hem till Asta och Bea och berättade om vinsten. Sedan sprang dem alla tre hem till Sam. Efter några dagars längtan var det äntligen dags att åka till filminspelningen.

- Lycka till, sa Cesars mamma, samtidigt som hon vinkade iväg dem.

Efter att de kommit hem var dem alla överens om
att det var den bästa dagen på länge.

Författare: Olivia Pimmell & Lykke Franzén